

ALHUUDA

VÄGLEDNINGEN



En Andligt Bildande Tidskrift För Medlemmarna

Januari-April 2009

Majlis Ansarullah Sverige

¶ Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

Aihuda

Årsgång:12

Januari- April 2009

Nr:1

Ansvarig Utgivare:

*Mamoon-ur-Rashid
President Majlis Ansarullah*

Redaktör:

Dr. Anas Ahmad Rashid

Biträdande Redaktör:

*Dr. Shariif Ahmad
Sajjad Ahmad*

Medverkande:

Mubashir Saeed Raja

Address:

Nasir Moské
Tolvskillingsgatan 1
41482 Göteborg SVERIGE

- ◆ *Den Heliga Qura'anen*
- ◆ *Hadith*
- ◆ *Den Utlovade Messias
gylleneord*
- ◆ *Ur Fredagstal av
Hazrat Khalifatul Messih
Al-khamis*
- ◆ *Tron på Änglarna*
- ◆ *Khulafa-e-Rashideen*

En andligt bildande tidskrift av Majlis Ansarullah Sverige

DEN HIELIGA QUR'ANEN

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَدَّ الصِّدْقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

(الاحقاف 16-17)

Och vi har ålagt människan att vara god mot sina föräldrar. Hennes moder bär henne med möda och framförder henne sannerligen med smärta, och att bra henne och hennes avvänjning (tar) trettio månader tills hon, när hon når sin fulla mognad och når (åldern av) fyrtio år, säger: Min Herre, giv att jag måtte vara tacksam för Din ynnest som Du har skänkt mig och min föräldrar, och att jag måtte göra sådana rättfärdiga handlingar som kan behaga Dig. Och upprätta rättfärdighet bland min avkomma för mig. Jag vänder mig verkligen till dig; och jag är i sanning bland dem är lydiga mot Dig.

Det är dessa från vilka Vi antager det bästa av vad de gör och har överseende med deras onda gärningar. (Den skall vara) bland invånarna i (Paradisets) Trädgådar (i uppfyllelse) av det sanna löfte som gavs dem.

(Al-Ahqaf 46:16-17)



IHLADITIH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي
هَذَا أَخِرُ الْمَسَاجِدِ (مسلم)

Översättning: Abu Hureira (måtte Allah vara nöjd med honom) berättar att den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) sade: Jag är den sista profeten och min moské (Medinas moské) är den sista moskén. (Muslim)



DEN UTLOVADE MESSIAS^{AS} GYLLENEORD

Jag kom från Allah som en manifestation på hans makt. Jag är en förkroppsligande av Allahs Allsmäktighet och efter mig kommer andra personer att representera den andra manifestationen

Översättning: Dr. Anas Ahmad Rashid

Och Allah har informerat mig ytterligare om en jordbävning som kommer vara mycket kraftig. Han sade:

”Åter kom våren och återigen fullbordades Allahs ord.”

Sålunda kommer ytterligare en fruktansvärd jordbävning att ske, men de rättfärdiga skall vara beskyddade. Bli därför rättfärdiga och gudfruktiga för att bli beskyddade. Frukta Allah idag så att ni får vara fria från rädslan för Domedagen. Det är ju ofrånkomligt att såväl himlen som jorden visar sina tecken men de som fruktar Allah kommer att räddas.

Allah har berättat för mig att många olyckor kommer att ske och olika slags katastrofer skall angripa jorden. Några av dessa kommer att ske under min livstid och några av dessa efter mig och Han kommer att välsigna den här rörelsen med fullkomliga framgångar, några under mitt liv och några efter min tid.

Det har alltid varit Allahs sätt, som Han har visat sedan Han skapade människan på jorden; Han hjälper sina sändebud och profeter och belönar dem med segern. Han säger i den Heliga Qur’anen:

Allah har förkunnat: Jag kommer helt förvisst att ha övertaget, Jag och Mina Sändebud.
(Kapitel Al-Mujadilah 58:22)

Med ’övertaget’ menas att det brukar vara sändebuden och profeternas högsta önskan att alla argument och bevis för Allah får sin uppfyllelse på jorden så att ingen kan motargumentera. På samma sätt bevisar Allah deras sanning genom mäktiga tecken. Den sanning som de vill sprida på jorden, planterar Han genom deras händer. Men det slutliga fullbordandet gör Han inte genom dem, utan låter dem dö, ibland under sådana förhållanden att det verkar som om deras uppdrag misslyckats. Det kan ge en chans för fienderna att förebrå och håna. När de har skrattat färdigt visar Han på nytt sin makt och skapar sådana möjligheter som leder till uppfyllelsen av dessa delvis ouppnådda mål. Kort sagt visar Han Sina två manifestationer:

- 1) Först visar Han Sin makt genom sina profeten under deras livstid.

- 2) Sedan, efter profetens död, uppstår svårigheterna och fienderna blir aggressivare och börjar tro att profetens mission nu har blivit labil. De börjar tro att samfundet kommer att rasa ner. Även de troende börjar tvivla och känna sig djupt sårade. De olyckliga börjar vända ryggen till. Vid den tidpunkten visar Allah åter tecken på Sin kraft och Sin makt och räddar det stapplande samfundet. Därför får den som visar orubblig trofasthet ända fram till slutet skåda detta mirakel av Allah, den Allsmäktige.

Detta är likt det som hände under Hazrat Abu Bakrs tid. Den Helige Profetens bortgång uppfattades oläglig. Okunniga beduiner avföll och den Heliga Profetens följeslagare blev uppslukade av sorg. Då visade Allah på nytt Sin makt genom att ge Hazrat Abu Bakr ständaktighet och räddade Islam från förintelse. Därmed uppfylldes detta löfte:

Och att Han för dem förvisso kommer att befästa deras religion, som Han utvalt för dem; och att Han förvisso kommer att skänka dem trygghet (och frid) i utbyte efter deras fruktan. (Sura Al-Nur 24:56)

Liknande hände under Profeten Moses tid då han avled under färden, från Egypten till Kanaan, före ankomsten till målet som han hade lovat leda Israeliterna till. Israeliterna blev oerhört sorgsna och enligt Tora sörjde Israeliterna, hans olägliga bortgång och separation, i fyrtio dagar. Samma sak hände med Profeten Jesus och vid tiden för korsfästelsen splittrades hans följeslagare och en av dem avföll.

Så mina kära vänner! Det har alltid varit ett sätt för Allah att visa Sin makt två gånger för att därigenom kullkasta fiendernas dubbla falska glädje. Det är därför omöjligt att Allah, Den Allsmäktige, ändrar sin väletablerade tradition. Bli inte ledsna av det som jag har berättat för er och era hjärtan får inte fyllas av sorg. Det är viktigt för er att även åskåda den andra manifestationen. Dess ankomst blir bättre för er därför att den är varaktig och den skall fortsätta ända fram till domedagen. Den andra manifestationen kan inte komma före min bortgång. Men när jag går kommer Allah att upprätta den andra manifestationen för er som skall vara med er i all evighet. Det är i enlighet med Allahs löfte som nämnts i "Barahin-e-Ahmadiyya". Detta löfte är inte avsett för mig utan det berör er. Allah har lovat det samfund som följer mig en garanterad överlägsenhet över andra tills domedagen. Det är förvisso nödvändigt att ni får uppleva dagen för min bortgång och därefter kommer dagen som uppfyller det eviga löftet. Och Vår Allah håller Sitt ord; Han är Uppriktig och Sann. Han skall visa er allt som Han har lovat. Trots att dessa är de sista dagarna för denna värld och många katastrofer är ämnade att hända är det ändå nödvändigt att världen fortsätter att existera tills alla Allahs profetior blivit uppfyllda.

Jag kom från Allah som en manifestation på hans makt. Jag är en förkroppsligande av Allahs Allsmäktighet och efter mig kommer andra personer att representera den andra manifestationen (av Guds Allsmäktighet - övers. anm). Så samlas er och be i väntan på den andra manifestationen. De rättfärdigas Jamaat** i varje land bör samlas och uppehålla sig vid gemensamma böner, så att den andra manifestationen kommer från himlen till er för att bevisa hur mäktig er Allah är. Betrakta er död nära, för ni vet inte vilken tidpunkt den kommer.

** jamaat betyder samfund (övers. anm.)

Låt dem, som är gudfruktiga och renhjärtade, godta initiering av folken i mitt namn. ²

² Dessa personer skall väljas genom samtycke av de troende. Om fyrtio troende är eniga om en person att vederbörande är kapabel att godta initiering i mitt namn, så får en sådan person göra det. Denna person bör vara en förebild för andra. Allah har informerat mig att Han skall upprätta en person från min avkomma till att leda mitt samfund. Han skall utmärkas genom närhet till Allah och gudomlig uppenbarelse. Sanningens budskap skall spridas genom honom och många skall acceptera sanningen. Invänta därför dessa dagar. Kom ihåg att varje persons status bara kan igenkännas under dennes tid. Det är inte omöjligt att han före sin tid ser ut som en vanlig person eller, på grund av vissa missförstånd, till och med ser förkastlig ut. Precis som den mest fullkomliga en gång varit endast en spermie eller ett embryo i sin mors livmoder.

Det är Allahs önskan att samla alla fromma själar som är bosatta i olika delar av världen oavsett om de tillhör Europa eller Asien. Han vill samla alla folk till en religion. Detta är Allahs ändamål och anledningen för min ankomst till denna värld. Därför bör ni sträva efter detta mål, men alltid med betoning på mildhet, karaktärsstyrka och böner. Och så länge någon inte står upp med hjälp av helig ande från Allah ska ni samarbeta med varandra.

Genom att ha sympati för andra och att rena era själar kan ni också få del av helig ande för att riktig Gudfruktighet inte kan fås utan helig ande. Förkasta helt själviska önskningar och välj att vandra på den trångaste vägen av alla för att vinna Allahs välbehag. Bli inte förförda av de världsliga nöjena för dessa drar er bort från Allah. Välj ett liv i stränghet för att vinna Allahs välbehag. Smärtan som behagar Allah är bättre än det nöjet som gör Honom missnöjd. Förlusten som behagar Allah är bättre än den seger som åsamkar Hans vrede. Avstå från den kärlek som drar Allahs vrede till er. Om ni kommer till Honom efter att ha renat eran hjärta då skall Han hjälpa er i alla ärenden och ingen fiende kommer att kunna skada er.

Ni kan inte vinna Allahs välbehag förrän ni avstår från era egna önskemål och nöjen, er ära och era förmögenheter och till och med ert liv. Ni måste anta ett sådant liv av umbäranden i Hans väg som påminner om död. Men om ni klarar av att utstå dessa umbäranden då hamnar ni som ett älskvärt barn i Allahs famn och ni skall förklaras arvingar till de rättfärdiga före er. Portar av välsignelser av alla slag skall öppnas för er. Men endast ett fåtal klarar av detta.



OROLIGA SITUATIONEN RUNT OM I VÄRLDEN

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Khalifa-tul-Masih V^{aba}

(fn kort sammanfattning av fredagstal 23.11.07)

Översättning: Mansoor Ahmad

Huzur gav en förklaring om den nuvarande oroliga situationen runt om i världen med tanke på tillkomsten av den utlovade Messias (Allahs frid vare med honom).

Huzur sade att hela världen, vare sig väst eller öst, den utvecklade världen eller tredje världen, är hölje bärande i en kaotisk situation. Vissa oroar sig för den inre oordning i sina länder, en del är oroliga för ett terroristhot - hot om terrorism som härrör från politiska eller så kallad religiös grund; så kallad, eftersom ingen sann religion någonsin främjar terrorism, i synnerhet undervisning av islam. I islam är det helt oacceptabelt för en medborgare i ett land för att begå sådana handlingar, men det är tråkigt att vissa människor överträder i Guds namn. Sedan finns det nationer drabbade av naturkatastrofer, kort sagt alla som har medkänsla för mänskligheten och fruktan för Gud kan inte låta bli att fundera på att ingen i världen verkar ha fred.

I denna tidsperiod är det bara Ahmadi som funderar över dessa aspekter. Huzur sade att han är informerad om detta genom sin tjänst och från andra källor, att de flesta Ahmadi är bekymrade över den globala situationen samt läget i sina egna länder. Detta tänkande är ett resultat av de omvälvande förändringar när det gäller tro hos människor till följd av den utlovade Messias (Allahs frid vare med honom). Han^{as} sade att ett av skälen till hans advent var att stärka tro och bevisa förekomsten av Gud till människor. Han ansåg att situationen var sådan att förtroende för de världsliga medel hade ökat så mycket att de hade glömt sitt närkontakt med Gud. Han^{sa} sade att han^{sa} fick i uppdrag att återupprätta förbindelsen mellan

Gud och Hans skapande och att sätta stopp för religiösa krig. Han^{sa} sade att de två viktigaste budorden i Koranen är om enheten av Gud och medkänsla för mänskligheten.

Huzur sade att vi är lyckligt lottade att ha godtagit Imam av tiden som skickades till reformation av världen vid en tidpunkt då egoism var alltför frodig. Han visade oss ett sätt att undvika det onda, så nu är det en uppgift för varje Ahmadi att arbeta för att etablera den enheten av Gud, för att skapa en personlig förbindelse med Gud och att ha medlidande med medmänniskor. Huzur sade att under de senaste hundra åren har församlingen gjort sin yttersta strävan, bekräftas av medkänsla, för detta ändamål. Vi borde försöka förklara för folk om de skäl och orsaker till olyckor och störningar som sker runt omkring oss. Vi måste göra detta inom vår egen sfär, genom att skriva brev till tidningar och på andra sätt och källor. Ta det budskap för denna rastlöshet kommer inte att minska och fred inte kunde fastställas om de samtidiga överträdelser mot en som var skickat från Gud fortsätter.

Säsongsbundna stormar och extrema väderförhållanden förklaras av världen som resultat av klimatförändringarna. Men det bär tro att ett hundra år sedan en person hade förklarat att om man inte uppmärksammar hans gudomliga budskap Skulle Gud uppvisa [Hans vrede] genom naturkatastrofer . Han hade också varnat för jordbävningar som har inträffat med förvånansvärt ofta under de senaste hundra åren.

Med hänvisning till det nuvarande cyklon i Bangladesh har hazur sagt att det är den största cyklonen under de senaste 47 åren som har slutat med 600.000 människor hemlösa. Vissa Ahmadis har också lidit väsentlig förlust i cyklonen hittills men med Guds nåd har det inte skett någon Ahmadis dödsfall. Huzur sade att volontärer från "Humanity First" från Storbritannien och Kanada är på väg till Bangladesh med nödhjälp. Således förbereder församlingen sig för att sätta lättnad att människorna där precis som den gör överallt annars.

Under de senaste två åren har Ahmadis i Bangladesh blivit trakasserade i hög grad. Utbildade, naiv massor uppmuntrades att orsaka skador på Ahmadis, trots det är församlingen alltid där för att hjälpa till när hjälpen behövs. Detta är skillnad av församlingen tillhörande den utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) eftersom han^{sa} förklarade att en av hans uppgift var att ha medlidande med mänskligheten.

Hazur berättar om en annan situation och sa att i Pakistan är det förbjudet för Ahmadier att

säga Allah-o-Akbar samt förbjudet även att åberopa välsignelser på den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom). De har vänt dessa metoder till "brott". Det straffet ger många års fängelse. Det är naturligtvis en helt annan sak att de inte har kunnat ta ifrån oss kärleken till Gud och kärlek till den Heliga Profeten från hjärtan av Ahmadier. Ändå när två år sedan en enorm jordbävning skakade Pakistan där hundratusentals människor försvunnit, trots alla de förföljelser mot Ahmadis som regeringen i Pakistan utövar genom sina lagar, vår församling hjälpt storartat. Vi etablerade bistånds läger som var i drift under flera månader. En av våra första hjälps medicinlager blev nedbränt av motståndarna men trots dessa aggressiva angripande fortsatte vi att bedriva hjälpverksamheten. Huzur sade i efterdyningarna av jordbävningen många utvecklade nervösa besvär, vår församling inrättade en särskild avdelning för dessa patienter i Kashmir på en stor bekostnad.

Huzur sade den utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) har implanterad den sanna och uppriktiga medkänsla för mänskligheten i oss. Angående den aktuella situationen i Pakistan sade Huzur att rastlöshet, sjukdom, mord och förödelse i landet är förhärskande. Regeringen och dess arbetare tål inte varandra, politikerna är inblandade i deras egoistiska syften, rättsväsendet, de brottsbekämpande organ bryr endast om sig själva. Tidigare fanns det ytterligare en regering i regeringen i Islamabad. Nu finns det uppror i Sawat (en region i Pakistan). En tidning har öppet rapporterat att de upproriska elementen i Sawat fick stöd av regeringen tidigare och nu armén håller på att utplaceras mot dem. Det finns ingen hot från fiende utifrån men armén har att bekämpa fienden innifrån som är mest farligt.

Huzur sade att i 1974 när regeringen i Pakistan deklarerade Ahmadis icke-muslimer som de påstod att Rabwah hade en regering på egen hand. Skulle de nu säga om en regering bildades inom Rabwah eller har ett verkligt levande uppror framkommit i Sawat? Ahmadis alltid har respekterat lagen, även när deras eget land konfiskerades av andra, snarare än att komma in i en konflikt med dem Ahmadis sökt hjälp av lagstiftning. Men efter ett upphörande av trettio år av High Court har fortfarande inte fattat ett beslut och [olaglig] byggande sker på marken. När High Court är informerad om att detta är ett brott mot folkrätten och förakt för domstolen, är deras svar "Varför bry sig, det är vår förakt".

Huzur sade att situationen är sådan att det sämsta korruption förhärskar i varje departement i landet och orsaken till detta är att deras tro är förfärlig och Domedagen för dem är enbart en

enkel berättelse. Om man tänker efter då blir det klart att alla störningar och oordning i landet beror på deras avvisande av Imamen av tiden.

Huzur sade att med nuvarande undantagstillståndet i landet har konstitutionen upphävts, men det inte har upphävts slumpmässigt, den bestämmelse som deklarerats Ahmadis som icke-muslimer står faktiskt kvar och det tillkännagavs specifikt att klausulen gäller fortsatt. Huzur sadw att de är rädda för dem som skapar terror i religionens namn mer än att de fruktar Gud.

Huzur uppmanade alla att be för Pakistan och i synnerhet pakistanska Ahmadis att de inte hamnar i någon situation. Det är upp till oss att berätta överallt inom vår egen sfär att fundera över huruvida detta är att göra intrång i lagstiftningen av Gud? Huzur sade att några frisinnde människor i Pakistan har nu börjat uttrycka sin åsikt att alla problem drabbar landet beror på Guds missnöje med dem, men det är oklart för dem om varför Gud är missnöjd med dem. Faktum är att en pretendent hade sagt att Gud skulle visa tecken på hans stöd, de bör ta hänsyn till dessa tecken!

Inte bara har de infört förtryckande lagar i Pakistan utan Ahmadis lider även martyrdöden och det av en enkel anledning att de är Ahmadier. Även domstolarna har gett skyldig dom i ett eller två av dessa fall, men så länge som förtryckande lagar finns på plats, oavsett vilken regering som har makten, skulle det vara en som deltar i förtrycket.

Huzur sade kärlek till sitt hemland är en del av en tro, därför säger vi att regeringen i Pakistan och dess folk att om de vill befrias från Guds straff så borde de göra rättvisa. De bör ta hänsyn från situationen i Afghanistan där två Ahmadis blev martyrsdödade - det är när det avslöjades att den utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) att två av hans folk kommer att bli martyrsdödade och Gud skulle ge honom nationer. Idag finns det fortfarande Ahmadis i Afghanistan, men inte många, men i enlighet med det gudomliga löftet den utlovade Messias har beviljats "nationer". Det förvarning den utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) gav delstaten Kabul har besannats med precision och det är tydligt att se att en som gav denna förmaning var ingen mindre än från Gud.

Huzur sade att han bara ville säga till hans landsmän att ha något förnuft och inte göra människor till gud. Han sade att staten Pakistan söktes för frihet till muslimer, Qaid e Azam (Muhammad Ali Jinnah) tog muslimer från den förtryckande situation och gav dem ett land

där undervisning i islam skulle kunna genomföras enligt vilken varje religion kunde praktiseras med frihet och rättigheter för alla medborgare skulle kunna infrias. Men den efterföljande regeringar blandade sig i religiösa frågor av andra och var orättvisa att dom inte uppfyllde kraven i världsliga rättvisa och bittert förföljde dem som hade tron.

Huzur sade att vi Ahmadis är främst i vår kärlek till Pakistan under självständighets rörelsen gav vi många stora uppoffringar samt i de krig som följde. Idag är vi hjälpsamma i alla våra resurser på att hjälpa till när behovet uppstår. Huzur sade att han anser att det är pakistanska Ahmadis ensam, oavsett var i världen de än är, som uppriktigt önskar lycka till sitt hemland och som gör uppriktiga böner för det. Huzur sade att det finns ett stort antal Ahmadis i Pakistan och det är deras böner som har räddat Pakistan.

Huzur kommenterade ett uttalande av en ledamot av Europaparlamentet som hävdade att inte stoppa biståndet till Pakistan, eftersom detta skulle ge en negativ effekt på den utsatta befolkningen i landet. Däremot sade hazur att våra egna ledare [Benazir Bhutto] och andra säger att EU skulle bli tvungna att stoppa stödet så att regeringen i[Pakistan] skulle bli satt under press. Vissa i Pakistan praktiskt bjuder in utomstående för att reda ut landet. Men de är mycket stolta över att de löst "90 årigt problem". Må Allah förbarma över på landet och om den vansinniga ledare inte kan reformeras så må Han ge landet till en ledare som har landets intresse på hjärtat. Varje Ahmadi, i synnerhet de pakistanska Ahmadis, oavsett om de bor i Pakistan eller inte, bör be för detta.

Sedan talade Huzur om situationen i Indonesien att i dag strömmar det till en annan anti-Ahmadiyya förföljelser där. I vissa områden har Ahmadiers hem och moskéer attackerats och Ahmadier hotats. Vissa statliga myndigheter verkar ligga bakom dessa situationer för att skapa ett falskt tillstånd av instabilitet och risk i syftet att bana en väg för lagstiftning mot Ahmadier. Allah kommer att krossa alla deras listiga planer. De anser att de kan utplåna Ahmadiyyat på detta sätt. De har planerat och försökt detta under de senaste hundra åren. Om vår församling vore "skapt av människan" så skulle denna utplånats bort för länge sedan, men den utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) har lovats (av Allah) att denna församling skulle blomstra och växa, därför är vi inte oroliga för att de kan lyckas utplåna Ahmadiyyat eller att de kommer att kunna undanröja det i Indonesien. Andan av uppoffrande är enormt i Indonesiens Ahmadiyyer och mostånd och förföljelser kan inte rubba deras tro.

Huzur sade att vi borde bevittna den utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) uppenbarelse "Jag skall ta ditt budskap till jordens alla hörn" som uppfylles med förnyad glans varje dag. Huzur sade att Ahmadier i hela världen bör alltid komma ihåg att aldrig ta

lagen i egna händer och att aldrig sluta hjälpa mänskligheten på grund av fientlighet och att inte komma bort från att sprida budskapet om Allah.

Huzur sade för några år sedan när tsunamikatastrofen drabbade Indonesien så fanns det allvarliga fientligheter mot oss i landet. Men vi hjälpte dem med Guds nåd för att vårt hjärta är fyllda av medkänsla för mänskligheten. Det är vår uppgift att hjälpa även dem som föraktar oss. Vår belöning är inte med dem, bara Gud har belöningen för oss. Vår uppgift är att sprida välbefinnande av hänsyn till Allah. Ahmadiis borde be till Gud och ha tålamod och att inte tröttna på förföljelse för vi har våra förpliktelser att uppfylla.

Huzur citerade vers: *"O ni som tror, sök hjälp genom uthållighet och Bön, Allah är förvisso med dem, som tålmodigt hårdar ut."* (Al-Baqrah 2:154)

Huzur sade sedan att dessa verser lugnar oss och vädjar oss att vända till Allah i fullständig ödmjukhet, att dessa förföljelser är en rättegång och tålamod är att vara ståndaktiga och motståndskraftig. Mot bakgrund av dessa motgångar bör vi inte söka hjälp av något världslig medel utan vända bara sig till Allah, för att Hans hjälp skall förvisso komma, och det slutliga triumfen är att Ahmadiyyat, den sanna islam, kommer att gå triumferande.

Huzur citerade vers: *"Tro då icke att Allah (någonsin) kommer att underlåta att hålla Sitt löfte til Sina Sändebud. Allah är förvisso Mäktigm vedergällningens Herre."* (Surah Ibrahim 14:48) Han sade att varje Ahmadi bör vara helt säker att i enlighet med Allah's heliga löfte skall Hans hjälp och stöd vara med Hans älskade församlingen. Huzur bad för våra motståndare att de inte faller under Allah's vedergällning - som vers nämner - på grund av deras dumhet, kan de inte förstå den gudomliga varning.

Huzur sade att de kan ge oss tillfälliga problem men de kan aldrig ta bort den trygghet som vår tro har givit oss. Vi har alltid sökt hjälp från Allah och bett att *"Leda oss på den rätta vägen"* (1:6) . Det är vår uppgift att iaktta med ytterst tålamod så att vi mottager Allah's välsignelser.

Efter att ha läst ett utdrag ur skrifter av den utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) så avslutade Huzur sitt tal men bönen att Allah gör det möjligt för var och en av oss att trampa på sannfrdighetens väg och att vi må förstå Ahmadiyyat, det sanna islam, i enlighet med den undervisning och de önskemål som den utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) har.



TRON PÅ ÄNGLARNA

Ur boken: En elementär studie av Islam

av

Hadhrat Mirza Tahir Ahmad Khalifa-tul-Massih IV^{ra}

Översättning: Wasim Zaffar & Amer Saeed Raja

Änglarnas existens är en universellt accepterad lära i olika religioner och länder. Hursomhelst diskuteras de ibland under olika titlar, skillnaden bestående endast av terminologi. Likadant är änglarnas natur förstådd på olika sätt av olika religiösa anhängare. Islam talar om änglarna som himmelska varelser av en spirituellt natur som har dess egna väsen som personer. Den största rollen de spelar är som överförare av budskap från Gud till människor. Men de är missförstådda av många, även inom Islam, för att ha mänsklig skepnad eller någon form alls, vilket egentligen är en oskiljaktig ide från den materiella existensen. Materia måste ha en form och en väl bestämd gränslinje. Men själen ligger bortom de fem mänskliga dimensionerna av mänsklig förståelse. Man kan bara tro på själens existens om man är troende, annars är det bortom all räckhåll att förstå skepnaden och själens form. Kanske är det för att lösa detta problem och för att göra det lättare för människorna att föreställa sig änglarna som de ibland nämns i religiösa böcker för att ha visat sig för heliga människor i mänsklig form. Inte bara det, det är också känt att de har framträtt i olika fåglars form för vissa Guds budbärare. Den helige Anden visade sig för Jesus i form av en duva:

”När Jesus hade blivit döpt, steg han upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds Ande komma ner som en duva och sänka sig över honom.” (Matteus 3:16)

Dessa olika referenser som är funna i religiösa böcker är kanske ansvariga för missuppfattningen om änglarnas skepnad och natur bland anhängare till olika religioner. Utav änglarna, i vissa religioner, var gudar skapade, medan de originella böckerna kanske bara hade nämnt dem som agenturer specifikt skapade av Gud för att utföra vissa uppgifter i universum. Av detta har vi omfattande bevis i många gudomliga böcker. Så det är inte helt osannolikt att några människor missförstod betydelsen av dessa yttranden och började behandla änglarna som lägre partners till Gud.

Låt oss nu försöka att förstå änglarnas natur enbart med referens till Koranen och den Helige Profetens^{sa} traditioner, och inte med hjälp av den allmänna uppfattningen. Enligt Koranen är hela det materiella universumet och hela det religiösa universumet styrt av några andliga krafter, vilka nämns som änglarna. Även om vissa änglar nämns som enstaka personer - som Gabriel, Mikael och Israel - jobbar de inte ensamma. För varje funktion finns det en ledare eller överhöghet som styr funktionen och under honom jobbar en här av änglar, som är nämnda som Herrens *Junood* i den Heliga Koranen. Vad de en gör så är det helt under lydighet till Guds vilja och planering som Han har skapat för sakerna. De kan inte göra den ringaste avvikelser från kursen som har givits dem, eller från den övergripande plan av saker, skapad av Gud.

Enligt Koranen är det två änglar som har fått i uppgift att för varje människa hålla uppteckning av goda och dåliga gärningar som människan gör. På detta sätt är det änglarnas uppgift att organisera det mest invecklade och djupsinniga uppteckningssystem. Det betyder inte att varje ängel har en bok i sin hand, antecknande allt denne observerar. Faktum är att änglarna är ansvariga för att förteckna ett väldigt invecklat registreringssystem, de registrerar hur människans gärningar påverkar dennes själ och personlighet, så att en god människa utvecklar en hälsosam själ och en ond människa alstrar en ohälsosam själ. Själen tar form ända tills människan dör, därför behöver den en medveten organisatör som överför effekterna utav mänskliga tankar, handlingar o s v till själen. Detta är en invecklad process som inte kan förstås av människan. Vi ser delvis detta när det gäller brottslingar som får ett annorlunda ansikte än de som uppträder ädelt. Det är inte helt omöjligt för någon att observera en sådan skillnad, ändå går det inte att beskriva det i svart eller vitt, eller andra materiella termer. Det enorma universums administration, ända från början genom miljarder år av evolution kräver en enorm organisation av konstant uppmärksamhet och kontroll. Detta är utfört av ett antal oräkneliga änglar, som bokstavligen styr det väldiga universumet och dess invecklade lagsystem, som Guds agenter.

Så långt som traditionerna går kan vi till en viss del förstå änglarnas mångsidighet, att de kan förkroppsliga sig i olika former som inte har något förhållande till deras verkliga form eller tillvaro, vilken är bortom människans förståelse och har olika dimensioner som inte är kända för oss.

Det rapporteras att det en gång trädde fram en främling in i moskén där den Helige Profeten ^{sa} och hans följeslagare satt. Denna man närmade sig samlingsen, satte sig respektfullt ner i första längan och började fråga frågor angående Islam. När hans frågor tog slut, lämnade han sällskapet. De som var närvarande var mycket förvånade eftersom han var en främling och måste ha rest långt för att nå moskén. I små städer vet man vem som kommit och i vilket ärende denne kommit.

I detta fall var ankomsten så plötslig att det verkade mystiskt. För det andra fanns det inga spår på hans kläder som avslöjade att han rest en längre sträcka. En fräsch herre, med en obefläckad klädsel. Och sättet han började fråga frågor på, utan att presentera sig. Och hans snabba avfärd var extremt ovanlig.

Innan den Helige Profeten ^{sa} följeslagare hann säga något, informerade den Helige Profeten ^{sa} sina följeslagare om att personen var ängeln Gabriel, som hade frågat de inledande frågorna så att följeslagarna skulle kunna bekanta sig med det fakta som svaren innehöll. Dolt, sprang några av följeslagarna ut ur moskén för att kunna se honom, men det fanns inget spår av honom. Ingen i stadsområdet hade sett honom. Eftersom denna incident rapporteras i de högt autentiska böckerna som innehåller traditionerna, kan vi med all säkerhet dra slutsatsen att änglar ibland framträder i mänsklig form för att uträtta diverse ärenden. Vi finner änglarna nämnda i många andra traditioner, speciellt i berättelserna om slaget vid Badr och Uhad, men det skulle inte vara passande att börja med ett långtgående föredrag i detta ämne.

Så emot den Koraniska synen ovan förklarad finns det nästan i varje land en allmän syn på änglarna bland olika religioners följeslagare mer likt en saga än att änglarna tillhör en himmelsk form av tillvaro. Det sägs att de har vingar likt fåglar eller älvor, flaxande på sina vingar flyger de från plats till plats. Denna missuppfattning kommer kanske från att bokstavligen ha följt den religiösa terminologin, som är mystisk och mycket ofta med en

metaforisk hänsyftning. Vi finner att det är nämnt i den Heliga Koranen att änglarna har vingar, två, tre och fyra.

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي
أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

All lovprisning tillhör Allah, Upphovet till himlarna och jorden. Som har änglarna i sin tjänst som Sändebud, med vingar, två, tre och fyra. Allt han önskar lägger Han till (Sin) skapelse, ty Allah har makt över alla ting.

Sura Al-Fatir (Kapitel 35: Vers 2)

Den Heliga Koranen har en väldigt speciell stil när det gäller att undgå alla passage där det finns en risk för otydlighet - Koranen gör det med hjälp av ett likadant användande. Till exempel när det gäller vingarna. Vi finner vingar nämnda i en relation mellan en sons attityd mot dennes äldre föräldrar. Byggande på detta ämne förmanar den Heliga Koranen sonen att sänka sina vingar av barmhärtighet på sina föräldrar, eftersom de uppfostrat honom sedan barndomen. "vingar" betyder bara egenskaper och krafter, detta är vad vi tror menas med vingar när det gäller änglar, personer som gör anspråk på gudomlig manifestation från olika religioner. T ex i Gita är Krishna känd för att ha fyra armar istället för två, där har de två extra armarna samma betydelse som är funnet i andra gudomliga böcker.

Änglarna är ansvariga för att kontrollera och underhålla naturens lagar. Virus och bakterier är styrda, organiserade och underhållna av specifika änglar, som jobbar i harmoni med varandra för att upprätthålla en perfekt balans. Likadant är ekosystemet inte kaotiskt utan reglerat av de osynliga, spirituella liv som vi kallar för änglar.

Fallet om den fallna ängeln

Det finns en annan mycket missförstådd episod angående Satan. Det har sagts, och det är trott, att innan hans fall tillhörde han änglarnas kategori. Den Heliga Koranen förkastar denna åsikt och presenterar Satan som en som innehar ett glödande väsen, tillhörande sådana livsformer som är skapade från eld, exempelvis Djinnerna.



KHULAFÄ-E-RASHIDEEN

(en kort introduktion)

Översättning: Mubashir Ahmad Virk

Hadhrat Abu Bakr Siddiq^{ra}

Period som Khalif: 632-634 e. Kr.

Hazrat Abu Bakrs riktiga namn var egentligen Abdullah men på grund av att hans son var döpt till Bakr, kom den första Kalifen i folkmun att tilltalas med namnet Abu Bakr. Fadern hette Abu Qahafah och modern Ummul Khair Salma och han föddes i Mecka år 527. Abu Bakr var redan i sin ungdom en nära vän till den Heliga Profetensaw och var även den första personen bland vuxna män som accepterade Muhammadssaw profetskap; han fick därför titeln Siddiq (den sannfärdige).

Efter den Heliga Profetensaw bortgång blev Hadhrat Abu Bakr vald som den första Kalifen och fick det närmast omänskligt stora ansvaret att leda den islamska samfundet under den svåra tid efter Profetensaw bortgång.

Den första tiden som Kalif blev svår för Abu Bakr. Ett tidigt hot som han fick ingripa mot var att flera stamherrar inte såg någon anledning att följa någon efterträdare till den Heliga Profetensaw. Många av stammarna stannade inte bara vid denna hållning utan började också konspirera om en attack för att störta den nyinrättade institutionen av Kalifatet. När Kalifen förstod vad Islams fiender planerade samlade han genast ihop trupper och slog ner upproret.

En annan fråga som Hadhrat Abu Bakr Siddiq försökt förändra var det stora antalet personer som vägrade skänka Zakat efter Profetensaw bortgång; allmosor var helt nödvändigt för att uppfylla den Islamska statens skyldighet att ta hand om samhällets svaga individer. Kalifen ansträngde sig till det yttersta för att förmå alla muslimer att skänka Zakat och försökte på alla sätt att förklara allmosegivandets centrala betydelse i Islam.

Det förmodligen viktigaste historiska avtryck som den förste Kalifen gjorde var att han samlade ihop de olika Koranverserna till en bok. Detta omfattande arbete var organiserat på ett så genomtänkt sätt att vi idag utan det minsta tvivel kan påstå att Koranen uteslutande består av de verser som uppenbarades till den Heliga Profetensaw.

Under sin sista tid som Guds Sändebud samlade den Heliga Profeten ihop en armé i Medina för att mota bort de romerska styrkor som började hota den islamska statens norra gränser. Armén hann dock aldrig mobilisera sig för att utföra sitt uppdrag innan Profetensaw bortgång. Kalifen såg till att en av den Heliga Profetensaw sista önskningar verkställdes, trots att flera personer avrådde Abu Bakr att skicka en så stor armé bort från Medina under den oroliga tiden efter Profetensaw bortgång. Kalifen förklarade dock att han inte hade någon auktoritet att handla mot

Profetenssaw vilja. Armén kom att bli väldigt framgångsrik i att stoppa de romerska truppernas framfart. Senare besegrade samma armé också perserna och lade grunden till att hela Syrien kom under islamiskt styre.

Hadrat Abu Bakrra avled den 23:e augusti år 634, efter en tids sjukdom. Under sin korta period som kalif på drygt två år lyckades han både ena muslimerna efter den Heliga Profetenssaw tragiska bortgång och sprida Islams budskap i världen.

Han var också bland den lyckliga skara personer som fick glädjebudskapet av den Heliga Profetenssaw att Gud hade reserverat en plats i Paradiset för dem.

Hazrat Umar Faruq^{ra}

Period som Khalif: 634-644 e. Kr.

Den andra Kalifens personliga namn var Umarra. Hans titel var Faruq (en person som kan skilja mellan rätt och fel) och Ibn Al-Khattab var hans familjenamn. Han föddes år 581 i Mecka och tillhörde den adliga Quraishfamiljen. Innan han blev vald som Kalif verkade han som en framstående affärsman och bedrev handel i och utanför Arabiens gränser.

Hadrat Umarra var till en början en hård motståndare till Islam och planerade till och med under ett tillfälle att döda den Heliga Profetenssaw. Han ångrade sig dock efter att ha hört Koranens sanna lära reciterad för sig och accepterade Islam. En stor anledning för Umarsra mirakulösa omvändelse var också de många böner som den Heliga Profetenssaw bad för Umar Faruqsra omvändelse.

Under hans period som Kalif var Islam tvunget att kämpa flera slag i Iran, Irak, Syrien och Egypten. Under Hadrat Umarsra enastående befäl lyckades muslimerna ta kontroll över stora områden i dessa länder. När Jerusalem erövrades besökte Hadrat Umarra själv staden för att skriva under fredsförklaringen med lokalbefolkningen som tidigare lydde under Romarriket.

Hadrat Umarra verkade också för införandet av olika administrativa initiativ för att stärka den islamska staten. Han delade upp det islamska riket i provinser där han såg till att det uppfördes moskéer, skolor och finansiella institutioner. Han etablerade Majlise Shura, ett konsulterande råd som kunde ge förslag direkt till Kalifen. Han var också den som införde Hijra, den islamska kalendern baserad efter månåret.

Hadrat Umarra var mycket angelägen om välfärden för de personer som var under

hans styre, och försökte se till att allas behov blev tillgodosedda.

Hadrat Umar ra dog år 644 efter att blivit nerstucken av en persisk slav när han förrättade bönen i moskén. Han blev precis som de två Kalifer som skulle efterfölja honom martyrsdödad; men trots det hann han utträta mycket under sin period som Kalif, en period som idag ses som en guldålder i den islamska historien. Han var också bland den lyckliga skara personer som fick glädjebudskapet av den Heliga Profetensaw att Gud hade reserverat en plats i Paradiset för dem.

Hazrat Uthman Ghani^{ra}

Period som Khalif: 644-656 e. Kr.

Hazrat Uthman Ghanira valdes till den tredje Kalifen av ett råd som sammankallade den andra Kalifen Umarra kort innan sin död. Uthmanra var en långväga släkting till den Heliga Profeten och titeln Ghani (den välbärgade) fick han för sin stora generositet av att skänka allmosor till fattiga.

Hadrat Uthmanra accepterade Islam efter att ha hört den nya läran predikad för sig av sin nära vän, Hazrat Abu Bakrra. Han fick dock utstå stora umbäranden på grund av sitt beslut och sin farbror som började förfölja honom på grund av hans konvertering. Han fick migrera två gånger, först till Abyssien och sedan till Medina.

Den Heliga Profetensaw högaktade Hazrat Uthmanra och gifte även bort sin dotter Ruqayyakra till honom. Hon avled dock efter en tid och den Heliga Profeten saw bestämde sig då att gifta bort sin andra dotter Ummi Kulthumra till honom.

Under Hazrat Umarsra period som Kalif spred sig det islamska imperiet ytterligare. Ett iranskt uppror slogs ner och nya attacker från romarna stoppades. Iran, Egypten och stora delar av Asien blev islamiska. Under Hazrat Uthmansra ledarskap utrustades också de islamska styrkorna med en flotta.

Under tredje Kalifatsperiod fastställdes den Koranordning som finns idag med 114 kapitel utspridda över 30 delar. Hazrat Utmanra såg också till att Koranen spreds till alla delar i det islamska riket.

Hazrat Uthmanra dog martyrdöden den 17 juni år 656 vid 82 års ålder, då han blev mördad när han reciterade den Heliga Koranen. Under hela sin Kalifatperiod strävade han för Islams sak och offrade sitt liv i försvarandet av Kalifatets heder.

Han var också bland den lyckliga skara personer som fick glädjebudskapet av den Heliga Profetensaw att Gud hade reserverat en plats i Paradiset för dem.

Hazrat Ali bin Abi Talib^{ra}

Period som Khalif: 656-661 e. Kr.

Efter Hazrat Uthmansra bortgång rådde det total kaos och anarki i Medina. Efter en tids förvirring proklamerade Ibn Saba, ledare för Egyptiska rebellgruppen, att han stödde Hadrat Alira som efterträdare till Uthmanra och ny Kalif. Han motiverade sin hållning med att den Heliga Profetensaw hade testamenterat att Alira skulle bli hans efterföljare. Den 23 juni år 656, sex dagar efter den tredje Kalifens död valdes Hadrat Ali att bli den fjärde efterträdaren till Den Heliga Profetensaw och allmänheten svor trohetseden till sin nya Kalif.

Hazrat Alira var son till den Heliga Profetensaw farbror, Abu Talib. Han föddes i Mecka och var ungefär tjugo år yngre än den Heliga Profet Muhammadsaw. Det var också den Heliga Profetensaw som var Alisra förmyndare under hans barndom eftersom hans far inte hade ekonomiska möjligheter att ta hand om sitt barn.

Kort efter att ha blivit vald till Kalif flyttade Hazrat Alira den muslimska huvudstaden ifrån Medina till Kufa i Irak, som vid den tidpunkten hade en mer central betydelse i det islamska riket. Det fanns en vilja hos många muslimer att straffa de som hade mördat den tredje Kalifen Uthmanra.

Hazrat Alira menade att man först måste prioritera att återställa lag och ordning igen innan man kunde straffa Uthmansra banemän. Inflytelserika kompanjoner till den Heliga Profetensaw som Hazrat Talhara och Hazrat Zubairra höll dock inte med och ville genast hämnas Uthmansra död.

De samlade ihop en armé för att kunna attackera fienden, och Hazrat Aishara som var ovetandes om Hazrat Alisra motstånd mot kapprustningen hjälpte till i ihopsamlandet av armén. Hazrat Alira gjorde sitt bästa för att undvika blodspill men blev till slut tvungen att ingripa och konfronterade Hazrat Aishasra styrkor. Den fjärde Kalifen var en modig person och hans styrkor besegrade Aishasra. Han förlät henne dock efteråt för hennes svek och hon var också ångerfull för sitt handlande gentemot Alira resten av sitt liv.

Amir Muawiahra hade inte svurit sin trohetstid till Hazrat Alira, och vägrade att göra så förrän han hämnats sin släkting Uthmansra död; detta trots att Hazrat Alira försökte förklara att acceptera hans Kalifat skulle vara det bästa för Islams sak. Amir Muawiahra samlade ihop en armé för att

hämnas och Hazrat Alira hade nu inget val och mobiliserade egna trupper för att stoppa Amir Muawiahra. De två möttes i slaget av Saffain och båda sidor led stora förluster. Efter långt stridande bestämdes att slaget skulle avbrytas och man skulle förhandla om en vapenvila. Man kom fram till överrenskommelse och en fredsförklaring utfärdades men Amir Muawiahra höll sig inte till det som beslutades och vreden hos Hazrat Alisra trupper växte. Många av dem var redan kritiskt inställda till förhandlingarna. Och dessa personer avsåg helt sin lojalitet till Hazrat Alira och valde en oberoende Amir som ledare.

Dessa personer kom att kallas Khawariji (de utomstående) och Hazrat Alira blev tvungen att stoppa även dem. Han konfronterade dem och dödade de flesta. De som överlevde började planera att mörda Hazrat Alira och Amir Muawiahra.

Amir Muawiahra lyckades fly men Hazrat Alira blev attackerad och svårt sårad när han var på väg till Fajr bönen på morgonen. Han avled av sina skador två dagar senare och hans död innebar slutet på den sanna Kalifatet efter den Heliga Profetensaw.

Hazrat Alira var en mycket djärv person som vägrade se på när institutionen av Kalifatet förnedrades och ansträngde sig till sitt yttersta för att försvara den.

Han var också bland den lyckliga skara personer som fick glädjebudskapet av den Heliga Profetensaw att Gud hade reserverat en plats i Paradiset för dem.

(Tack till: Al-Tariq; Khilafatutgåvan)

