

*Hazrat Maulana Hakim Noor-ud-Din
Khalifa-tul-Massih 1*



Hans helighet Hazrat Maulana Hafiz Hakim Noor-ud-Din sahib (må Allah vara nöjd med honom) har äran att vara den förste som initierade på händerna av den Utlovade Messias Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (Allahs frid vare med honom). Hans Hazrat (as) deklarerade honom som sin käraste och mest hängiven anhängare och en god vän vars sätt av hängivenhet till Allah, Hans kära Profet (Allahs frid och välsignelser vare med honom) och Allahs bok den Heliga Qur´anen var så beundransvärt att andra får också följa hans exemplar.

Hans Hazrat Maulana Noor-ud-Din (ra), Khalifa tul Massih den förste, föddes i Bhera, Punjab i 1841. Hans Hazrats fars namn var Hafiz Ghulam Rasool sahib och modern hette Noor Bakht sahiba. Efter 32 generationer länkas familjstammen med Hazrat Umer Farooq (må Allah vara nöjd med honom), den andra Kalifen av den Helige Profeten Mohammad (sa). Sedan elva generationer hade det funnits en oavbruten kedja av "haffaz" (personer som kommer ihåg Qur´anen utantill) i Hans Hazrats (ra) familj och sedan han själv vilket visar familjens stor kärlek till den heliga boken.

Grund utbildning fick han av sina föräldrar och sedan utbildade han sig i Lahore och Rawalpindi. Sedan tjänstgjorde han som rektor av en skola i Pind Dadankhan i fyra år. Därefter sade han upp sig från tjänsten och reste runt om i Indien för att skaffa sig allra högsta kunskaper från de i ämnenledande upplärda personer och skaffade sig kunskaperna i arabiska, persiska, filosofi och medicine mm. Hans Hazrat (ra) hade så stor tron i Allah redan då att han oroade sig aldrig för svårigheter. Allah försörjde och hjälpte honom alltid på ett mirakulöst sätt. Hans Hazrat var i tjogafem årsålder då. Hans kärlek till den Heliga Qur'anen var enorm och dess ypperliga betydelse och förklaringar avslöjades på honom.

Sedan återvände hans Hazrat tillbaka till hembyn, Bhera och började undervisa religiösa kunskaper samt öppnade praktik i medicine. Hans Hazrat blev så känd som en mycket kunnig läkare att patienterna började komma till honom från avlägsna platser i Indien. Kashmirs Maharaja (kung) värdade honom komma till honom och hans Hazrat nominerades som den kungliga läkare. Här förutom att titta på patienterna fortsatte hans Hazrat att predikera Islam och undervisade även Qur'an och Hadith.

Vid den här perioden reste hans hazrat till Mecka och Medina för att utföra Pilgrim. Där träffade hans hazrat många kunniga och religiös lärda personer och utväxlade kunskaper. På en kort tid blev hans hazrat mycket känd i deras sfären också och fick stor respekt av dem.

Hazrat Maulana Noor-ud-Din sahib (ra) gifte sig i trettio års ålder i Bhera med respekterade Fatima Bibi sahiba dotter till Mufti Sheikh Mukarram sahib av Bhera. Hon avled i 1905. Han gifte om sig på anmaning av den Utlovade Messias med Hazrat Sughra Begum sahiba dotter till Hazrat Sufi Ahmad Jan sahib i 1889. Hon avled i 1955 i Rabwah, Pakistan.

1887-88 skrev hans hazrat en bok med namnet "Fasal-ul-Khitab" för att besvara kristnas anklagelserna mot Islam på utmaning av den Utlovade Messias (as). Sedan skrev hans hazrat en annan fantastiskt bok "Tasdeeq Barahin-e-Ahmadiyya".

1892 slutade hans hazrat sin tjänst som kunglig läkare i Kashmir och återvände till hemorten och planerade bygga ett stort hus och sjukhus. Medan byggnation pågick fick hans hazrat av någon anledning komma till Lahore (som ligger nära Qadian) då kom hans hazrat till Qadian också för att besöka sin herre, hans Hazrat den Utlovade Messias (as). Efter några dagar sade den Utlovade Messias till honom att nu när du är befriad från din tjänst då stanna här. Hans hazrat tyckte att han kunde stanna några dagar till. Efter en vecka sade den Utlovade Messias åter till honom att eftersom du är ensam här säg till dina fruar också att komma hit. Sedan sade Hans Hazrat den Utlovade Messias att eftersom du har intresse i att läsa böcker så hämta ditt bibliotek också här. Efter några dagar sade hans hazrat den Utlovade Messias att nu får du glömma din hemort också. Hans hazrat Maulana Noor-ud-Din sahib berättar att: "efter det glömde jag mitt min hemort på det sättet att jag inte ens tittade den ens i mina drömmar."

I Qadian ägnade hans hazrat sitt liv helt och hållet i religions sak. Han undervisade Qur'an och Hadith. Behandlade patienter. Skänkte större delen av onkomsterna i Guds väg. När högskolan startades då undervisade hans hazrat arabiska där. När "Sadr Anjuman Ahmadiyya" (administrativ organ i Jamaat) bildades då nämndes hans Hazrat som President. Hans hazrat med sin enorm personlighet och kunskaper utbildade de flesta i Jamaat ledande personligheter.

Hans Hazrat den Utlovade Messias avled den 26 maj 1908 och då valdes enhälligt hans hazrat Maulana Hakim Noor-ud-Din sahib (as) som första efterträdare och kalif av den Utlovade Messias. Alla Ahmadiyyer initierade på hans hand och sedan ledde han begravningsbön av den Utlovade Messias. Hans Hazrat (ra) ledde Jamaat till framgångar tills hans bortgång 13 mars 1914.

Det är mycket svårt att ens ge en rättvis bild av hans hazrats liv och insatser såväl före hans khilafat som efter khilafat men några av de viktiga händelser ur hans period av khilafat följer nedan.

För att sprida Ahmadiyyats budskap flera tidningar (dagliga, veckotidningar mm) startades bland annat Alfazl, Noor, Alhaq, Pegham-e-Sulha och Ahmadi Khatoon.

Majlis Ansarullah etablerades av Hazrat Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad sahib (Andra Kalifen efter honom) med tillståndet av hans hazrat (ra).

Viktiga händelser ur perioden

27 Maj 1908	Valdes till den Utlovade Messias första kalif.
Maj 1908	Efter bortgång av den Utlovade Messias sårades hela församlingen djupt samt välplanerat uppror av fiender mot församlingen. Han (Allah måtte vara nöjd med honom) skrev en mycket betydelsefull bok.
30 Maj 1908	Första möte av "Sadr Anjuman Ahmadiyya" (namn av församlings administrativa organ) presiderades av Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad.
Jul 1908	Han skänkte all förmögenhet i "Bhera" till Sadr Anjuman Ahmadiyya.
Okt 1908	Satt "Ittikaf" i månaden ramadan i Mubarik Moské och föreläste 3 delar av Qura'anen dagligen.
31 Jan 1909	Samman kallade ett stort möte (Majlis Mushawarat) med hänsyn till upproret av avvisarna av Kalifatet med slagord att "Anjuman är styre över Imamen". 2500 olika representanter deltog. Hazoor höll ett strålände tal och som följd initierade Moulvi Mohammad Ali och Khwaja Kamal-ud-Din (ledarna av upproret) på nytt.
Feb 1910	Kvinnorna deltog i fredagsbön första gången.
Nov 1910	Hazoor ramlade av hästen och svårskadades.
Dec 1910	Nämnde Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad ut som ordförande av "Sadr Anjuman Ahmadiyya" på sin plats.
Jan 1910	Hazoor testamenterade till Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad som näste kalif men rev av det vid sin tillfrisknande.
Sep 1911	Ch. Zaffrullah Khan sahib åkte till England för vidare utbildningen med Hazoors tillstånd.
Feb 1912	På uppmaning av Hazoor grundades "Anjumane Mubalghin" (Missionärers förening).
Feb-juni 12	Hazoor berättade om sin levnadshistoria och det publicerades vid årets slut med titeln "Marqat-ul-Yaqin".
Mars 1913	Började med predikan och föreläsningar ur "Bukhari" (den stora och mest pålitliga boken av Hadith).
Jun 1913	Skickade Hazrat Ch. Fateh Mohammad Sayyal sahib till England som en missionär. Skickade Hazrat Sayyed Zain-ul-Abidin Wali Ullah sahib till Egypten och Syrien för högre utbildning i Arabiska.
Jan 1913	Blev sjuk och försvagades men trots sin svaghet försökte att predika ur Qura'anen och Hadith.

4 mars 1914	Blev mycket svag och gjorde sitt sista skriftligt testamente.
13 mars 1914	Hazoors periods sista fredagsbön predikades av Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad.
13 mars 1914	Upphöjdes till Allah under bönen kl. 14:20.