

Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad

Khalifa-tul-Massih II

Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad, Khalifa-tul-Massih den tredje (må Allah vara nöjd med honom) period är särpräglad av att det fanns profetior av forna profeter och upphöjda personer angående honom. Allahs otaliga tecken och anknuten stöd bevisade tydligt att det var han som var den utlovade reformatör.

Allah skänkte Hazrat Massih-e-Måoud (as) i uppenbarelsen en glädjenyhet om en renhjärtad son den 20 januari 1886. En son som skulle vara uppfylld av den Heliga Ande och skulle vara rent från allt det orena. Allah berättade för Hazrat Utlovade Messias att han kommer att föddas inom nio års period från profetian. I enighet med profetian föddes Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad (ra) den 12 januari 1889 i Qadian.

I profetian nämndes han (ra) som Ordet från Allah och även att han (ra) skulle vara extremt intelligent och klok. Och att han skulle vara oerhört välsignad och skulle vara en källa till manifestation av Gudomliga Manifestation. I profetian sade Allah också att Vi skall låta rinna i honom Vår Ande och han skulle värnas under skuggan av Gud. Allah sade också att hans ära skulle spridas till världens ändar.

Hans hazrat Musleh Måoud (ra) var den äldsta sonen av Hazrat Massih-e-Måoud (as) från Hazrat Syeda Nusrat Jehan Begum sahiba (måtte Allah vara nöjd med henne). På hans (ra) födseln annonserade Hazrat Massih-e-Måoud (as) där nämnde han (as) de tio initieringsvillkor. Första initierings ceremoni ägde rum i 1889. I andra ord kan man påstå att församlingen grundades samtidigt som han (ra) föddes.

När hans hazrat (ra) började gå i skolan då var hans hälsa inte så bra och hade jämnt problem med sina ögon och därmed klarade inte skolan. Hazrat Massih-e-Måoud instruerade hans (ra) lärare att inte påtvinga honom utbildningen. Allt det här var på grund av att Gud den Allsmäktige och Allvetande ville utbilda honom själv. Sedan åskådade omvärlden att han (sa) var så kunnig i alla ämne att ingen upplärde av något ämne kunde låta bli att imponeras av hans (ra) kunskaper.

Redan från unga åldern lutade han (ra) sig till Allah. Han brukade tillbedja med stor koncentration. Den heliga Qur'anen och Hadith läste från Hazrat Maulana Noor-ud-Din sahib (ra).

1906 grundade han (sa) en förening "Tash' hiz-ul-Azhan" för utbildning av ungdomar. En tidning med samma namn började ges ut också. Han (ra) engagerade sig i administrativa uppdrag också.

26 maj 1908 avled Hazrat Massih-e-Måoud (as) och det var en mycket svår period för jamaat och för honom (ra). Stående vid huvudändan av Hazrat Massih-e-Måouds (as) heliga kropp antog han (ra) ett löfte: "Om alla lämnar honom (den utlovade Messias) och jag förblir ensam då kommer jag att bekämpa omvärlden alldeles ensam och skall aldrig fruktas av någons motsånd eller fientlighet." Han (ra) levde i femtiosju år efter löftet och hans livs varenda dag vittnar på att han (ra) fullföljde sitt löfte till fullo.

Hans (ra) ledarskaps egenskaper började synas redan när han var ung. 1911 grundade han en förening "Majlis Ansarullah" med tillstånd av Hazrat Khalifa-tul-Massih den förste. 1912 utförde han (ra) Pilgrim. 1913 startade han tidningen "Al-Fazl" med

välsignelse av Kalifen. Under första kalifens tid reste han (ra) runtom i Indien och organiserade Jamaat samt spred Islams budskap.

Han (ra) valdes enhälligt till Khalifa-tul-Massih den andre efter bortgången av Hazrat Khalifa-tul-Massih den förste den 13 mars 1914. Hans Hazrat Musleh Måoud Khalifa-tul-Massih den andre ledde Jamaat i knappt 52 år. Han (sa) etablerade Jamaat på starka grunder och Jamaat spred sig till alla kontinenter. Han (sa) organiserade Jamaats administrativa struktur på ett sådant ypperligt sätt att den har blivit skyddad från såväl externa som interna uppror.

Han gjorde subgrupperingar av Jamaat så att man får en grundlig utbildning. Kvinnornas förening heter "Lajna AmaUllah". Unga pojkars förening heter "Atfal-lul-Ahmadiyya" som består av pojkar från 5-15 år. Ungdomars förening heter "Khudam-ul-Ahmadiyya" vars medlemmar är män från 15-40 års ålder. Jamaats äldre har en förening som heter "Ansar Ullah" vars medlemmar har en ålder från 40 år och uppåt. Alla föreningar har tilldelats olika uppgifter.

Viktiga händelser ur perioden

14 mars 1914	Valdes till kalif.
12 mars 1914	Periodens första "Majlis Shoora" (möte) presiderades av honom.
1916	Uppmanade att göra en predikan kassa för kvinnor.
Dec 1917	Första uppmuntran till Ahmadis att tillägna livet åt islam.
01 jan 1919	Tillsättning av olika "Nizarat" (kontor) i "Sadr Anjuman Ahmadiyya".
25 dec 1922	Anförde "Lajna Ima Ullah" (en kvinnoförening) för undervisning av kvinnor.
12 jul 1924	Hazoor åkte till sin första resa till Europa. Under vistelsen träffade han Italiens primärminister Mussolini.
17 mars 1925	Grundade "Madrassa tul khawatin" (en kvinnskola).
Dec 1926	Första "Jalsa Salana" (årligt möte) av kvinnor.
20 maj 1927	Invigde "Jamia Ahmadiyya" (Ahmadiyya högskola).
17 jun 1928	På uppmuntran av Hazoor firades, första gången, en strålande "Profetens dag" i hela Indien.
1930	Kvinnorna fick representera i "Majlis Shoora".
8 okt 1932	På uppmuntran av Hazoor firades, första gången, i hela Indien "predikans dag".
23 okt 1932	Första gången erkändes av Ahmadiyya Församlings religiösa ansträngningar utanför Indien av Egyptiska media.
13 okt 1934	Första "Jalsa Salana" av Nigerien.
23 nov 1934	Annonserade om "Tehrik-e- Jadid" (Ahmadiyya kontor).
31 jan 1931	Anförde "Majlis Khuddam ul Ahmadiyya" (Ungdoms förening).

Feb 1939	Anförde "Nasirat ul Ahmadiyya" (förening för yngre kvinnor).
26 jul 1940	Anförde "Majlis Ansar Ullah" (förening för män äldre än fyrtio år).
29 jan 1942	Anförde "Waqf-e- Zindagi Tehrik" (Tillägnande av livet) för lantliga missionärer.
1943	Anförde en "Ifta Kommitté".
6 jan 1944	Natten till sjätte januari uppenbarades av Gud att det är han den Utlovade sonen av Messias enligt profetian av den Utlovade Messias.
28 jan 1944	Lade anspråk om att det är han som är den Utlovade Uträttaren enligt den Helige Messias profetian.
29 jan 1944	Musleh Mouds dag firades i Qadian.
11 maj 1944	Invigning av "Fazlé Umar Research Institutet".
4 jun 1944	Talim ul Islam Högskola Qadian invigdes av Hazoor.
27 feb 1945	Ansvar av samtliga missioner utanför Indien tilldelades till "Tehrik-e-Jadid".
26 dec 1946	Förenade Indiens sista "Jalsa Salana" med 39700 deltagare.
31 aug 1947	Hazoor migrerade till Pakistan och bosatte sig i Lahore.
1 sep 1947	Invigde "Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan" i Lahore.
7 sep 1947	Första "Majlis Mushawarat" i Pakistan.
10 sep 1947	Startade daglig tidningen "Alfazl".
18 okt 1947	Reste till marken försedd för "Rabwah".
27-28 dec 47	Första "Jalsa Salana" av Pakistan ägde rum i Lahore.
20 sep 1948	Hazoor invigde staden Rabwah.
15-17 apr 49	Första "Jalsa Salana" av Rabwah.
19 sep 1949	Hazoor kom till Rabwah för att bosätta sig permanent.
13 okt 1949	Invigde Mubarik Moské i Rabwah.
10 dec 1949	Invigning av "Jamia tul Mubasherin" (en högskola).
14 jun 1951	Invigde "Jamia Nusrat Rabwah" (en kvinnohögskola).
1953	Upproret i Pakistan mot Ahmadiyyer.
22 jun 1953	Invigde "Talim ul Islam College Rabwah".
10 mars 1954	En man gjorde mordförsök i Mubarik Moskén och skadade kära Hazoor svårt.
29 apr 1955	Andra resan till Europa.
Dec 1957	Annonserade anförande av "Waqf-e-Jadid".
Sep 1957	Invigde "Fazl-e-Umar" sjukhus i Rabwah.
1959	Ahmadiyya Jama'ats litteratur tilldelades till sjuttio olika ledare av dem nyligen självständigblivna länder av Afrika.
1960	Tilldelades present av den Heliga Qura'anen till Amerikas president Eissen Howard, Kungen av Jordanien Shah Hussein, President av Australien, Kongos Primärminister och till övriga betydelsefulla personligheter av världen.
1962	Anförde "Iqama tul Nusrat" (organisation för de behövande) för de fattiga och föräldralösa.
2 sep 1963	Bortgång av Hazrat Mirza Bashir Ahmad (Allah måtte vara nöjd med honom).
7-8 nov 1965	Natten mellan 7-8 november upphöjdes Hazoor av Allah till sin höjdpunkt.

