

# **Hazrat Mirza Tahir Ahmad**

## *Khalifa-tul-Massih IV*



Allah den Allsmäktige gav den Utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) flera storartade profetior rörande sina barnbarn. I dessa profetior förutspåddes att den Utlovade Messias skulle få barnbarn vars ankomst skulle välsignas med ett Gudomligt Majestät. Hazrat Musleh Maoud fick också profetior om sina barn.

I och med detta var Hazrat Khalifa-tul-Massih IV en utlovad khalif vars storslagenhet redan förutspåts i flera profetior. Hazrat Mirza Tahir Ahmad (Allahs barmhärtighet vare med honom), barnbarn till den Utlovade Messias och son till Hazrat Musleh Maoud, föddes den 18 december 1928 i Qadian. Hans moder hette Syeda Ume Tahir Maryam Begum och morfar hette Dr. Syed Abdus Sattar Shah.

Hazrat Mirza Tahir Ahmad avslutade sin högstadiutbildning 1944 och fortsatte med sin gymnasieutbildning vid "Government College Lahore". 1953 klarade han "shahid-examen" vid "Jamia Ahmadiyya". 1955 reste han till Europa tillsammans med sin fader Hazrat Musleh Maoud och påbörjade sina studier vid Londons Universitet som varade i tre år och därefter återvände han åter till Pakistan 1957.

1957 gifte han sig med Syeda Asifa Begum och Allah skänkte honom fyra döttrar. Efter hemkomsten ägnade han sig helt och hållet åt religionen. I november 1958 inrättade Hazrat Musleh Maoud en ny organisation "Waqf-e-Jadid" för religiös skolning och spridning av Ahmadiyyats budskap på landsbygden. Han utnämnde Hazrat Mirza Tahir Ahmad som "Nazim" (administratör). Han organiserade verksamheten på ett briljant sätt med mycket gott resultat. 1960-66 tjänstgjorde han också som vice ordförande av "Majlis Khudam-ul-Ahmadiyya". Hans höll sitt första tal på "Jalsa Salana" 1960 och därefter höll han tal på varje Jalsa Salana till livets slut. Han valdes till ordförande av "Majlis Khudam-ul-Ahmadiyya" 1966-69 och "Fazl-e-Umar Foundation" i 1970. Han utnämndes till ordförande av "Majlis Ansar Ullah" i 1979 och stannade till dess han blev vald till Khalifa-tul-Massih IV. Hazrat Mirza Tahir Ahmad valdes den 10 juni 1982 efter den tredje Khalifen Hazrat Mirza Nasir Ahmads bortgång till den fjärde Khalifen efter den Utlovade Messias. I och med detta khalifskap började en ny era av framgångar för Jamaat Ahmadiyya.

1982 invigde han en moské i Spanien som var den första moské som byggts efter nästan 750 år av förbud. Han visade stort intresse för byggandet av moskéer redan från början av sin ämbetsperiod och det byggdes totalt 13065 moskéer runt om i världen under hans tid. 1982 inrättade han en stiftelse för att bygga hus åt de fattiga med namnet "Bayut-ul-Hamd" så att fattiga skulle få tak över huvudet.

1989 firade vi Ahmadiyyer "hundraårsjubileet" av det Jamaat, som grundades av den Utlovade Messias 1889. Artiklar publicerades i tidningar, olika program visades på TV och det anordnades utställningar runtom i världen.

Den 7 januari 1994 startades Muslim Television Ahmadiyya, och sändningar dygnet kom igång runt den 1 april 1996. MTA är en stor välsignelse av Allah som gjorde det möjligt för Ahmadiyyer och övriga människor att lära sig det sanna budskap om Islam. Förutom Hazrat Mirza Tahir Ahmads fredags tal så spelades det in 2724 olika program med honom. I en del program besvarade Hazrat frågor från åhörare tillhörande olika trosamfund. Han undervisade dessutom om den Heliga Qur'anen både på urdu och på engelska.

Hittills har Ahmadiyya Jamaat publicerat översättningar av den Heliga Qur'anen på 53 olika språk. Hälften av dessa översättningar publicerades under hans ämbetsperiod. Ahmadiyyats budskap nådde jordens alla hörn under hans ämbete och MTA har varit en viktig del i detta. Hazrat Mirza Tahir Ahmad började med "internationella initieringar" 1993 och under hans tidsperiod upptogs mer än 164,875605 rättrådiga själar i Ahmadiyyat. Han var en mycket begåvad författare och publicerade runt tjugo böcker. Förutom hans böcker är det hans tusentals olika tal som håller på att publiceras i flera volymer.

Under hans ämbetsperiod spreds Ahmadiyyats budskap med en enorm fart runtom i världen. När han valdes till Khalif då var Jamaat väletablerad i 80 olika länder och vid slutet av hans ämbete hade Jamaat lyckats etablera sig i 175 olika länder.

Den enorma arbetsbelastningen började påverka hans hälsa och han avled den 19 april 2003. Mer än trettio tusen ahmadiyya-anhängare kom till London för att delta i hans begravning. Flera statsmän skickade kondoleanser med anledning av hans bortgång. Hazrat Mirza Tahir Ahmad begravdes i Islamabad Tillford den 23 april och begravningsbönen leddes av Hazrat Mirza Masroor Ahmad som valdes Khalifa-tul-Massih V efter honom.

## Viktiga händelser ur perioden (1982-2003)

- 10 juni 1982 Valdes till khalif.
- 13 jun 1982 Uppmanade alla Ahmadiyyer att be för det Palestinas förtryckta befolkning.
- 28 jul 1982 Resa till Europa
- 10 sep 1982 Invigning av "Bisharat Moskén" i Spanien.
- 16 okt 1982 Uppmanade "Lajna" (kvinno föreningen) att framlägga en plan för spridning av islams budskap.
- 18 okt 1982 Uppmanade alla Ahmadiyyats studenter att lära sig språk t.ex. spanska, italienska och portugisiska.
- 29 okt 1982 Tillkännagavs planerna på "Bayut-ul-Hamd" (en plan för att bygga bostäder åt fattiga).
- 05 nov 1982 Uppmanades medlemmar att tillägna sina liv i Guds sak efter sin pensionering .
- 12 nov 1982 Uppmanade Jamaat att göra jihad för att bekämpa interna konflikter.
- 19 nov 1982 Uppmanade Jamaat att vara rädda om sina böner.
- 15 dec 1982 Fem nya moskéer och missionshus byggdes i USA.
- 27 dec 1982 Uppmanade Ahmadiyyats kvinnor att bära slöja.
- 02 jan 1983 Lajna ImaUllah etablerades i Japan.
- 12 jul 1983 Uppmanade alla att dela Eid med fattiga.
- 12 jul 1983 Den Heliga Qur'anens översattes och publicerades med Gurmukhi-skrift.
  
- 30 sep 1983 Invigde Al-Huda moskén i Black Town, Australien.
- 19 apr 1984 Den ökända "Anti-Ahmadiyya Förordningen" infördes av Pakistans diktatur.
- 19 apr 1984 Resa till Europa.
- 18 maj 1984 Kungjorde att två nya missionshus skulle byggas i England.
- 09 nov 1984 Uppmanade alla att ge bidrag till Afrikas svårt drabbade befolkning.
- 11 nov 1984 Uppmanade Ahmadi-barn att lära sig hela Qur'anen utantill.
- 13 sep 1985 Invigde ett missionshus i Holland.
- 15 sep 1985 Invigde missionshus i Belgien.
- 23 feb 1986 Firades hundraårsjubileum av Profetian om "Musleh Maud".
- 17 okt 1986 Uppmanade Jamaat att ge bidrag till El Salvadors jordbävningens drabbade befolkning.
- 08 aug 1986 Uppmanade återigen Jamaat att organisera möten rörande den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom).
- 13 april 1987 Tillkännagavs "Tehrik-e- Waqf-e-nau".
- 06 maj 1987 Sayyida Amatul Hafiz Begum bortgång.
- Dec 1987 Invigde tre och lade grundsten till fem moskéer i USA.
- 01 jan 1988 Uppmanade Europas Ahmadiyyer att ansöka om ledighet på fredagar.
- 22 jan 1988 Under resan i västra Afrika tillkännagavs "Nusrat Jehan förnyad Rörelse".
- 24 feb 1989 Uppmanade Ahmadiyyats ungdomar att bli journalister.

- Juli 1989 Tillkännagav ett bidrag på 50 miljoner Rs. till Indien och Afrika.
- Juni 1990 Uppmanade Jamaat att ge bidrag till den jordbävningsdrabbade befolkningen i Iran.
- 03 aug 1990 Uppmanade Ahmadiyyer att be ödmjukt till Allah för lösning av krisen i Mellan Östern och världens muslimers problem.
- 18 jan 1991 Tillkännagav bidrag till Afrikas hungrande befolkning .
- 28 aug 1992 Tillkännagav en International hjälporganisation under ledning av Jamaat Ahmadiyya.
- 30 okt 1992 Tillkännagav bidrag till Bosniska föräldralösa barn samt till Somalias hungersdrabbade befolkning.
- 29 jan 1993 Uppmanade Ahmadiyyer att stödja de hårt drabbade bosnierna både moraliskt och ekonomiskt.
- 07 okt 1993 Tillkännagav planer på första moskén på Syd polen.
- 06 jun 1994 Uppmanade till forskning kring honungsbin.
- 06 dec 1994 Uppmanade Ahmadiyyats vetenskapsmän att forska om cancer.
- 24 feb 1995 Tillkännagav ett projekt av missionshus i England för 5 miljoner pund.
- 03 maj 1996 Uppmanade Ahmadiyyer att kämpa hårt för att få bort alla slags lögnaktigheter ur samhället.
- 10 jan 1997 Uppmanade Ahmadiyyer att skaffa sig parabler för att ta del av MTA.
- 02 jan 1998 Uppmanade till att försöka öka antalet deltagare i Waqf-e-Jadid.
- 14 jan 2000 Uppmanade Ahmadiyyer att ta del i den andliga jihad för Guds sak.
- 04 feb 2000 Uppmanade Jamaat att vara vaksamma över sitt språk.
- 21 feb 2003 Sista uppmaningen att inrätta en fond, med namnet "Maryam Shadi Fond" för att hjälpa fattiga flickor så att de kan giftas sig med hedern i behåll.