

# FRI KANAL! 24 TIMMAR OM DYGNET! MTA International

Satellit	Hotbird 7A
Position	13° Öst
Frekvens	10 722 Mhz
Polarisation	Horizontal
Symbol Rate	29 900 Mbps
FEC	3/4

www.karlekforallahatmotingen.se  
**KÄRLEK FÖR ALLA, HAT MOT INGEN**

## Vad är lösningen till den moderna människans problem?

### Ahmadiyya - den pånyttfödda Islam

Ahmadiyya är ingen ny religion. Det är en pånyttfödelse av Islam, den Islam som Profet Muhammad (*Guds välsignelser och nåd över honom*) presenterade för mänskligheten för 1400 år sedan men som människorna glömt av genom tiden. Den utlovade Messias har genom Ahmadiyya klargjort många olika missförstånd som uppstått i religionen. Bland annat har han brutit korsets makt genom att påvisa att läran om treenigheten är falsk och inte alls något som profet Jesus lärde ut. Han har också upphöjt kvinnans status enligt Islamisk lära där han yttrat att kvinnan har frihet att arva, jobba, äga, gifta sig med vem de vill etc. Han har också klargjort den sanna innebörden av Jihad som innebär att man ska förbättra sig själv hela tiden och avstå från onda handlingar och hela tiden sträva efter att nå Gud.



**Den utlovade Messias**  
Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad

Den utlovade Messias gick bort 1908. Innan sin bortgång introducerade han systemet med Kalifatet. Samfundet väljer genom val, en ledare som för samfundets arbeten vidare. Idag 100 år senare leds samfundet av den femte Kalifen, Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad.

### Dagens situation

Idag hävdar vissa människor att världen aldrig varit så rättvis som den är nu. Å andra sidan kan vi se konflikter mellan länder, mellan fattiga och rika, mellan olika religions-anhängare, listan kan göras hur lång som helst...

... frågan är "Vad är lösningen till den moderna människans problem?"

Det finns bara en lösning, en väldigt enkel lösning! Och den är att tro på Gud och följa Hans vägledning. Det är endast då vi kan få en försmak på livet i Paradiset.

**Nasir Moskén**  
Tolvskillingsgatan 1  
SE-414 82 Göteborg  
Tel. 031-741 64 89

**Bait-ul-Hamd Moskén**  
Klågerupsvägen 290  
SE-212 32 Malmö  
Tel. 040-49 67 94

**Bait-ul-Aafiyat Moskén**  
Duvbovägen 142  
SE-163 40 Spånga  
Tel. 08-122 911 91

[info@ahmadiyya.se](mailto:info@ahmadiyya.se)  
[www.ahmadiyya.se](http://www.ahmadiyya.se)  
[www.alislam.org](http://www.alislam.org)  
[www.mta.tv](http://www.mta.tv)

[www.karlekforallahatmotingen.se](http://www.karlekforallahatmotingen.se)





## Gud

Det finns bara en Gud. Det är endast Han som är värdig tillbedjan. Ingen är Hans like. Han har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Det är Han som är skaparen. Han är den Näderike och den Barmhärtige.

## Religion

Det är Gud som har skapat universum och människan. Det finns inget tvång i religionen, därför tvingar Gud inte någon till att tro på Honom.

Människan har fått valet att tro på Gud eller att inte tro. För de som vill tro på Gud finns det oändliga sanningar att söka.

För att vägleda människan har Gud sänt profeter till mänskligheten. Dessa har skickats till alla folk i alla tider över hela världen. Dessa profeter har ibland kommit med lagar från Gud som sänts för att vägleda människan närmare Gud. Ibland har profeterna inte fått några nya lagar utan kommit

för att få människorna att följa de lagar som en tidigare profet redan avlämnat. Allt enligt det behov som funnits för det folket vid den tiden. Därför har alla profeter som sänts till människan av Gud genom tiderna alltid varit sanna och deras budskap har alltid ursprungligen varit sann.

## Den sista religionen

Islam är den sista religionen som Gud sänt. Alla religioner innan Islam har varit avsedda för ett visst folk under en viss tid. Samtidigt har budskapet från tidigare religioner genom tiden avvikit från sin ursprungliga form. Islam presenterar däremot ett universellt budskap och dess budskap är oföränderligt. Efter Islam kommer ingen ny lag och den skall gälla till tidens ände.

Olyckligtvis är denna fredsälskande religion väldigt missförstådd och har istället blivit synonym med förtryck och terror. Detta beror delvis på muslimerna själva,

eftersom en mycket liten minoritet misstolkar Islam och använder religionen till sina politiska mål. Sedan har vi media som medvetet endast rapporterar så fort någon så kallad muslim gör något dåligt. Dessa i kombination visar en snedvriden bild av Islam. Ett Islam som inte baseras på den heliga Quranen, muslimernas heliga bok.

## Framtiden

Profet Muhammad (*Guds välsignelser och nåd över honom*), Guds sista lagbärande profet, förutsade för över 1400 år sedan att muslimerna i framtiden kommer delas upp i 73 inriktningar varav endast en kommer vara den rättfärdiga. Han sade att det muslimska prästerskapet kommer att vara den värsta skapelsen som funnits på denna jord. Moskéerna kommer att vara fulla av tillbedjare men religionen kommer inte att finnas kvar. Han sade också att då kommer Gud skicka en Messias som kommer att leda

tillbaks mänskligheten på den rätta vägen och etablera fred och samförstånd bland mänskligheten.

Faktum är att alla världsreligioner väntar på en Messias i en eller annan form. Judarna väntar exempelvis på att en Messias ska komma efter Elias ankomst, de kristna väntar på Jesus återkomst, hinduerna på Krishnas reinkarnation etc. Det vore ologiskt att flera olika religiösa ledare skall sändas. Detta skulle skapa osämja och splittring bland mänskligheten och syftet av en Messias skulle motarbetas. Därför skall endast en sådan person sändas av Gud. Han ska sammanföra mänskligheten under taket av den sista vägledningen till mänskligheten, nämligen Islam i dess ursprungliga och sanna form.

## Den utlovade Messias

Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad, från byn Qadian i Indien, utropade sig till att vara just denne utlovade Messias år 1889. Hans Helighet rättade till många felaktigheter som tillskrevs Islam. Han återupprättade Islams ursprungliga sanna fredliga lära. Innan han utropade sig till att vara den utlovade Messias hyllades han av alla muslimer för sin kunskap om Islam och sina tjänster i Islams väg. Han gavs titeln "Århundredets Reformator". När han sade att Gud sänt honom i form av en profet vände sig alla emot honom, allt enligt mänsklighetens tradition. Ingen profet har nämligen välkomnats med öppna armar av folket utan har alltid i början stött på hårt motstånd. Så även Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad.

Även när det gällde förståelsen av övriga religioner så var Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad utan like.

Han studerade under hela sitt liv alla de stora världsreligionernas böcker och kunde argumentera med respektive religions prästerskap, mot vilket dessa inte hade några motargument.

Från ett fåtal som trodde på honom 1889 växte samfundet fram tills han gick bort 1908. Då var det över 400 000 personer som hade accepterat honom som den av Gud utlovade Messias. Idag hundra år senare är det över 190 miljoner människor som accepterat honom och följer hans läror. Dessa läror är inget nytt utan de är samma läror som Profet Muhammad, Guds välsignelser och nåd över honom, lärde ut för över 1400 år sedan. Dessa läror är också samma läror som Gud alltid har lärt ut till människan genom sina profeter. Men de har förfinats och funnit sin perfektion i Islam.

Han gav sitt samfund namnet "Ahmadiyya Muslimska Samfundet" för att särskilja sig från de övriga 72 inriktningarna inom Islam.